

Vught, 19 mei 2022

Beste lezer,

Langzaam wordt 2022 weer een jaar waarin we gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten, met elkaar te lachen en van gedachten te wisselen. Voor de betrokkenen bij de Beweging van Barmhartigheid zijn er dus ook weer nieuwe kansen om met elkaar in gesprek te gaan en samen barmhartigheid en compassie handen en voeten te geven. Laten we daar maar vanuit gaan! We pakken graag een oude traditie op om éénmaal of tweemaal per jaar met alle actieve leden van de Beweging bij elkaar te komen. We willen je uitnodigen voor:

Compassie in de keuken, op vrijdag 17 juni vanaf 15.00 uur

Kookdocent Lissete Bossert zal ons onthalen op een verhaal over haar ervaringen met *compassievol koken*. Hoe draagt koken bij aan het welzijn van mensen? Welke houding verwacht je van een kok en haar assistenten? Zijn er barmhartige hapjes? Wat betekent goed en compassievol koken voor zorg en samenleving? Het wordt zeker een prikkelend en smaakvol verhaal met hapjes, oefeningen en tal van ontmoetingskansen. Aansluitend brengen we om 18.00 uur het geleerde in de praktijk met een gezamenlijke maaltijd.

Je kunt je **aanmelden** of afmelden voor deze bijeenkomst met een mail naar ons bureau: brigitte@barmhartigheid.nl.

Terugblik op de afgelopen twee jaar

Het bestuur maakt van deze brief graag gebruik om een paar ontwikkelingen in afgelopen periode kort te benoemen. Het waren aparte jaren, 2020 en 2021. Een tijd waarin evenementen praktisch niet mogelijk bleken en we meer afstand moesten houden dan soms goed voor ons was. Videobellen werd onmisbaar voor de overleggen met meerdere personen en was een uitkomst voor het bespreken van praktische zaken. Maar voor het onderhouden van de warmte in het onderlinge contact, voor de persoonlijke uitwisseling bleven ontmoetingen in levende lijve onontbeerlijk. Gelukkig was er binnen de Beweging af en toe de mogelijkheid tot het organiseren van de *Vrije Ruimte*. We hadden de energieke bijeenkomst *De Kunst van het Horen* op 11 december, waar de verzuchting 'eindelijk mag het weer' onder lag. Er waren de avonden van de regiokring van Den Bosch, die enthousiast is doorgegaan.

Andere ontwikkelingen binnen de Beweging hebben zich als gevolg van de pandemie buiten het zicht van de meesten van jullie afgespeeld. Begin 2021 hebben we de fusie begroet van de Beweging van Barmhartigheid met het Handvest voor Compassie: dat is een ontwikkeling die de Beweging verbreedt en versterkt. De website kreeg onder leiding

van Cees Brinkhuizen een enorme en alom geprezen boost. De redactie bleef lange tijd onderbezet, maar we zijn verheugd te kunnen melden dat Marjo Brenters en Paula Stuurman de kernredactie zijn komen versterken. In het voorjaar van 2022 vonden enkele wisselingen in het bestuur plaats. Carola Mokveld, Wilfried Gradus en Broer Huitema traden terug. We zijn blij met een nieuw bestuursteam, de namen treffen jullie onder de brief aan. Ook is er een wisseling geweest in de personele bezetting van het secretariaat. We namen met pijn in het hart afscheid van Willie Gardien en heetten Brigitte van der Heijden welkom. Evenementen waarin het voltallige bestuur en de betrokken leden elkaar konden ontmoeten, hebben we niet gehad, maar we hopen dat die er de komende tijd weer vaak zullen zijn!

Graag verwijzen we ook naar het jaarverslag 2020-2021 dat op de website van de beweging te vinden is. Voor nu willen we jou en alle andere vrijwilligers van de Beweging hartelijk danken voor de hulp, het meedenken, adviseren, of simpelweg het toedragen van een warm hart. Zonder jou geen Beweging! We hopen ook voor de komende tijd op een mooie samenwerking. En wellicht zien we elkaar op de 17^e juni!

Hartelijke groeten, namens het bestuur,

Maarten van Bijsterveldt
Gerthe Lamers
Charles van Leeuwen
Mieke Sachs
Johan Willemse